





Dit schrift hoort bij het educatief programma rondom de voorstelling *Toen mijn vader een struik werd*. De voorstelling is geïnspireerd op het bekroonde boek van Joke van Leeuwen. Een indrukwekkend vluchtverhaal dat op een schijnbaar simpele manier laat zien hoe absurd oorlog is.

Meer weten over de voorstelling?  
[www.hetfiliaal.nl](http://www.hetfiliaal.nl)

Meer weten over toekomstdromen van kinderen die gevlucht zijn?  
Dreamdiaries / [www.unhcr.org](http://www.unhcr.org)



Zijn er in jouw familie (of omgeving) ooit mensen gevlucht?  
Onderzoek het thuis, vraag het aan je ouders, verzorgers,  
opa of oma. Schrijf het vluchtverhaal hier op:



Waar was dat?

Wat is jouw droom voor de toekomst?



Plak jouw foto hier

