

# Ga ook genieten van de muzikale voorstelling Back to Oz!

22 december 2019 Door Laura Kenter Reageer

*Door Laura Kenter, moeder van Anouk en Ruben, woont in de Bilt.*

Op vrijdagavond 20 december mogen Anouk en ik naar de première van de voorstelling Back to Oz van Het Filiaal Theatermakers. Samen gaan we vanuit de Bilt met de bus naar de Stadsschouwburg. Anouk is bijna 9 jaar en vindt het super dat we in de avond op pad gaan. Bij de Stadsschouwburg ligt de gele looper buiten klaar en voel je beneden in de foyer de opwinding die bij een première hoort!



We halen wat te drinken en gaan op zoek naar onze zitplaatsen. Zo fijn dat je in de Stadsschouwburg je glas mee de zaal in mag nemen. We hebben een mooie plek en kunnen het podium goed zien. De voorstelling begint met muziek van de muzikanten van K.O. Brass en Slagwerk Den Haag voor het gesloten rode gordijn.

Er speelt zich een kort fragment af over een goochelaar die een truc laat mislukken en op de vlucht slaat. Daarna openen de gordijnen en zien we het hele podium vol staan met spelers, muzikanten, attributen en een groot filmdoek. Vanaf dat moment worden we meteen in het spektakel gezogen, dat begint in een tv studio waar de hoofrolspeelster Doortje werkt als weervrouw.



Het is even wennen aan alles wat er gebeurt en wat er te zien en te horen is. Want aan de zijkanten van het podium zie je hoe de speciale effecten op het grote scherm gecreëerd worden, er wordt geacteerd en gezongen en achterop het podium staan de muzikanten te spelen.

Maar zodra we helemaal in het verhaal zitten (gebaseerd op het bekende Wizard of Oz) genieten we van het spel van de geweldige acteurs, het sprookjesachtige verhaal en de mooie en bijzondere effecten. We lachen om de komische stukjes en schrikken af en toe best een beetje van de spannende momenten...



Foto's: Joris van Bennekom

Na afloop gaan wij vol van de voorstelling, met gelukkig een heel goede afloop, snel weer de bus in. Het is al heel laat maar Anouk kletst aan één stuk door over wat ze allemaal gezien heeft. Volgens haar zullen sommige kinderen van haar leeftijd het soms best iets te spannend vinden, maar ze heeft enorm genoten van de leuke voorstelling!

Wil je ook gaan genieten van deze bijzondere muzikale voorstelling? Je kan het deze kerstvakantie t/m 29 december gaan zien in de Stadsschouwburg van Utrecht. En vanaf 2 januari gaan ze het land in met een tournee!

